

Ganzen zie je vooral in de winter. Dan komen de brandganzen naar ons land. Die zie je in de beek. Maar deze ganzen zijn niet weggegaan. Die zijn hier gebleven omdat het niet koud was en er eten genoeg was. Die hadden geen zin om zo'n eind te vliegen naar Rusland. En nu hebben ze aan de beek eieren gelegd waaruit jonge brandgansjes zijn gekomen.



Moeder let goed op dat ze niks verkeerd doet. Hoeveel zijn er? Nu gaan we eerst met papa zwemmen kinderen. Mooi tussen ons in gaan zwemmen.





Toen ik de volgende dag weer een foto maakte waren er nog Er zijn veel dieren die jonge gansjes lekker vinden. Reigers b.v. of snoeken, ratten, kraaien, valken en uilen, marters en bunzings en hermelijnen. Vooral als ze het land op gaan om planten te eten.



Vader en moeder doen alles om ze te beschermen. Als een snoek of baars ze onder water trekt kan je niks doen. Wel zielig vind ik altijd. Ik wil zo graag dat ze groot worden. Maar dan komen er misschien veel te veel, zoals bij de grauwe ganzen hieronder.



Er zijn nu noggansjes, maar als het net zo gaat als bij de Brandgansjes is het niet best. Daar zag ik er zopas maar twee meer.



Mooi bij mamma blijven, dan komt het wel goed.



Nee meneer, U moet een beetje uit de buurt blijven! Mamma vindt foto's maken niet leuk.



Dat is goed meneer, doe maar een stapje naar achteren. Dan zwemmen we verder. Kom kinderen!



Daarginds zie ik een Fuut. Dat zijn echte duikers. Ze kunnen lang onder water blijven. Ze hebben zwemvliezen. Daarmee kunnen ze hard zwemmen. Onder water lijken ze net op een torpedo. Met hun scherpe snavel vangen ze vissen en kreeften.



Ze hebben ook een mooi bruin kraagje en een kuifje. De fuut ligt diep in het water. Daardoor kan hij ook diep duiken. Wel 40 meter diep ! Onder water zwemt hij soms zeven km. per uur. Dan moet jij op een drafje lopen om hem bij te houden.

In het beekje staat maar een beetje water misschien één meter. Als hij met een vrouwtje wil kindjes wil krijgen dan wil hij eerst verkering en is hij erg lief voor zijn meisje. Hij brengt haar visjes. Als ze hem leuk vindt vrijen ze met elkaar. Ze wrijven de lange halzen tegen elkaar en maken dansjes in het water.



Na het vrijen worden de eieren gelegd. Het vrouwtje moet er haast een maand lang opzitten om ze uit te broeden. Wat lijkt me dat vervelend. En zo lang zonder mobiel ! Deze foto is in Portugal gemaakt, op een eilandje in een vijver.



En dan komen de kleine fuutjes uit het ei gekropen. Ze gaan direct onder de vleugels van mamma zitten. Zo zitten ze goed beschermd tegen rovers. En dan gaan ze lekker met mamma zwemmen. Als er een buizerd aankomt of een Kiekendief (roofvogel) dan duikt mamma met de kleintjes op de rug gauw onder water. Die verdrinken heus niet hoor. Ze kunnen wel een minuut lang hun adem inhouden.



Zie je hem zitten ? Maar er is nog eentje.....



En pappa zorgt voor de maaltijd.



Hè Futina waarom laat je het visje nou vallen.....



Nog een keer. En nu beter opletten.



**Zijn de kleintjes niet mooi? Met een rood hartje op het voorhoofd.
En verder net kleine zebraatjes. Nou wij gaan zwemmen, tot de
volgende keer groep drie van Noordkwartier.**

Meester Bert.

**Ps. Zwager Theo heeft ook een mooie foto van een fuut. Gemaakt.
Die heeft net een klein mini visje gevangen..... Wauw !!!**



